

Speech van Ron Lazaroms – vertegenwoordiger van de gemeente op de 9^e en laatste bijeenkomst Geloven in Groen d.d. 12-02-2020

Ik zet nu mijn ambtenarenpet af. Ik vond erg het leuk om betrokken te zijn bij dit project omdat zowel spiritualiteit als duurzaamheid de grote drijfveren zijn in mijn leven.



Het project Geloven in Groen gaat over het verduurzamen van de gebedshuizen, met name het verminderen van de CO₂ uitstoot, gedragsverandering bij de bezoekers van de gebedshuizen en over religie en duurzaamheid.



Deze week zag ik een YouTube filmpje waar duidelijk gemaakt werd dat het eerste leven op aarde de voorwaarden heeft geschapen voor de verdere ontwikkeling van het leven op aarde.

De eerste eencellige levensvormen op aarde begonnen de CO₂ in de atmosfeer om te zetten in zuurstof, en begonnen koolstof vast te leggen in bomen en andere levensvormen, en in wat we nu fossiele brandstoffen noemen. Hierdoor veranderde het klimaat en ontstonden de levensvoorwaarden voor alle andere levensvormen.

Ik moest denken aan de derde scheppingsdag uit het boek Genesis waarin God de planten en dieren schiep nadat hij eerst het uitspannel, de aarde en de zee geschapen had. Tot op de dag van vandaag zorgt het leven in de oceanen en de bossen op aarde ervoor dat er een evenwicht is tussen CO₂ en zuurstof in de atmosfeer waardoor wij mensen hier kunnen leven. De mens die in veel religies als kroon op de goddelijke schepping wordt gezien en die als evenbeeld van God de taak had de schepping te vervolmaken.

Lang heeft de mens in evenwicht met de schepping geleefd. Het is een leven dat we nog terugvinden bij veel inheemse volkeren. Toch zijn wij als mensheid ook al een aantal duizenden jaren bezig de natuurlijke oerwouden om te hakken en het natuurlijke leven te reduceren. Kijk naar het Middellandse zee gebied en het Midden Oosten.

De laatste eeuw, met name de laatste decennia en de laatste paar jaar gaat dit echter zo snel dat het leven op aarde nu echt in gevaar komt. Het bijzondere is dat vrijwel alle religies en ook de natuurgodsdiensten vertellen over een periode dat de mensheid in groot gevaar zal zijn en dat dit uiteindelijk het begin zal zijn van een nieuw tijdperk van liefde en harmonie op aarde. Het kan bijna niet anders dan dat ze spreken over deze tijd.

Het CO₂ evenwicht in de atmosfeer is momenteel razendsnel aan het veranderen. Tegelijkertijd sterven er dagelijks grote hoeveelheden dieren en planten uit, op aarde en in de oceanen.

